

Upptäckande bibelläsning (UBL)

Upptäckande bibelläsning (UBL) är ett enkelt verktyg för göra lärjungar som gör lärjungar. Internationellt brukar det kallas Discovery Bible Study (DBS). Verktöget går alldeles utmärkt att använda i gruppstorlekar från 2-20 personer – i en församling eller Jesusupptäckargrupp.

Upplägget är enkelt. Läs ett textavsnitt eller berättelse ur Bibeln tillsammans. Lägga Biblarna (eller mobilerna) åt sidan och samtala utifrån följande fyra frågor:

1. **Vad står det?** (Återberätta tillsammans det ni precis har läst.)
2. **Vad betyder det?**
3. **Vad behöver jag göra?**
4. **Vem kan jag dela det här med?**

Vilka bibeltexter bör man välja? Om det handlar om människor som är nyfikna på Jesus kan texter från evangelierna vara en bra utgångspunkt, exempelvis Jesus sju tecken i Johannesevangeliet. Om det handlar om människor som nyligen börjat följa Jesus kan Bergspredikan eller Apostlagärningarna vara ett bra val. Med människor som kommit lite längre i sin vandring med Jesus kan man gå vidare med breven och Gamla Testamentet. Med kristna som har mycket kunskap men lite efterföljelse är det förmodligen bäst att börja från början, med evangelierna. Läs inte för långa textavsnitt varje gång. Ett kapitel är oftast för långt. Det är bättre att läsa ett kortare avsnitt och faktiskt ta till sig och tillämpa det som står där.

Låt Anden göra Ordet levande för att uppenbara Jesus! Gör inte människor beroende av dig och din kunskap utan istället av Anden och Ordet. Fokusera på vad texten faktiskt säger och bomba inte samtalet med onödig information. Låt den eller de som du samtalar med själva få upptäcka vad berättelserna säger. Stå emot frestelsen att hoppa över de två sista frågorna och uppmuntra de du samtalar med att ge konkreta svar. Anledning till att vi ställer frågan "Vad behöver jag göra?" är för att uppdraget är att göra lärjungar. Att följa Jesus är att lyssna till honom och göra det han säger. Anledning till att vi ställer frågan "Vem kan jag dela den här berättelsen med?" är för att plantera multiplikation i DNAt hos varje lärjunge. Jesus sa: Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Nästa gång ni möts börjar du med att fråga om hur det har gått.

Visionen är att varje person som deltar i en UBL i sin tur får göra lärjungar men också starta egna Jesusupptäckargrupper som kan få bli församlingar när människor kommer till tro, omvänder sig och låter döpa sig.